

# Ungdomstur til Skagen

Efterårsferien 2014



**OK Gorm**

## Dagbog fra Skagensturen Mandag: (Hans & Holger)

Vi kørte fra vores vante omgivelser mandag morgen kl. 9:00, og satte kursen mod Himmerland Rasteplads, som vi efterhånden har bugt som opsamlingssted til hver efterårstur, som er gået nord på.

Efter vores madpakkepause, kørte vi i samlet flok mod Skagen, eller det vil sige PE kørte over Hirtshals og Steen og familien Petersens bil kørte via Frederikshavn. Dette var efterårsturens første diskuterede vejvalg. Det viste sig at PE havde ret i at hans vej var hurtigst (Maks 2 min), selvom min bil (familien Petersens bil) red på en bølge af grønne trafiklys igennem hele Frederikshavn.



Da vi endelig kom frem til OK Skagens klubhus, fik vi tømt bilerne, for derefter at gøre os klar til dagens første og eneste træning. Træningen foregik i skoven / hede arealerne lige uden for klubhuset. Træningen var et almindelig orienteringsløb, så vi kunne vende os til det nordjyske terræn. Selve terrænet var lige så godt som den form for terræn plejer at være. Dog var man som løber ind mellem ikke i tvivl om at skoven befandt sig nær en havneby. Dette skyldes at der ind mellem fløj en stærk lugt af fisk ind over plantagen. Lugten var til tider så kraftig, at hvis man lukkede øjnene, ville man godt kunne tro at man befandt i en fiskemøllefabrik efter lukketid.



Til aftensmaden have Mathias R. stået for en lækker lasagne, som ”bare lige skulle varmes i ovnen”. Denne opgave satte køkkenet på den første prøvelse, hvilket den desværre ikke fik gjort helt tilfredsstillende. Ovnen varmede skævt. Faktisk så virkede det ikke som om, at den varmede, selvom den fik max. gas. Men da lasagnen endelig blev varm kunne vi nyde den, sammen med en fantastisk salat, som Matthias også havde lavet.

Dagen sluttede med at vi krøb mætte i soveposerne, så vi kunne blive friske til den næste dags strabadser.

### **Dagbog fra Skagensturen tirsdag:** (Jens Kristian)

Dagen startede "frisk" ud med en portion morgenmad klokken 8:00.

Dagens to fantastiske løb var ved bunken, som de gode træner havde bikset sammen.

Det første løb af to var et klassik postudsætningsløb som vi kender det fra tirsdags træningen. Der var bare en lille tilføjelse, som var at der var forskellige baner, som gjorde at man ikke bare kunne se efter de andres postplaceringer og så sætte den lige ved siden af. De ældste havde tre baner, hvor imod at de yngste kun havde to.

Da vi var færdige med det første løb var det gået hen at blive middag og vi skulle have vores vel smurte madpakker samt varm kakao og/eller kaffe/te.

Da vi var færdig med at spise legede vi nogle fælles lege som alle kunne være med til. Nogle af os begyndte med at vælge rådne træer. Joakim og Mathias var lige ved at få toppen af et træ lige ned i hovedet men der sket heldigvis ikke noget. Da der var gået en time eller to var det tid til at det andet løb skulle skydes i gang.

Den første del af det løb var et korridor løb, hvor man skulle holde sig i midten af korridoren.

Anden del var et almindeligt orienteringsløb med en blanding mellem klitter med udsigt til Råbjerg mile og en smule skov.



I mens de andre var ude at løbe samlede Jens Kristian poster ind, der var dog en post ved en punkt høj, som han ikke kunne finde fordi at Hans havde trådt den ned i lyngen for at den ikke skulle flyve væk. Efter hel dags turen med fantastisk godt vejr (i forholde til de andre dage) tog vi godt brugte hjem og hyggede med et spil kort og spiste aftensmad, der var en kyllingeret, som Joakim havde lavet.



Her leger vi slup



Hvilket træ er bedst?

### Dagbog fra Skagensturen onsdag: (Lasse og Joakim)

Efter dagen med fantastisk vejr og løb i Bunken blev det ungdommens tur til at lave baner. At ungdommen skulle lave baner resulterede også i at vi skulle stå for post udsætning samt indsamling. Motivationen til et svært og udfordrende løb i Højengran klitområde var stor, og man må sige at banen blev derefter. Herunder ses et kortudsnit fra banen, som bl.a. var præget af hvide plamager og korridorer.



Desværre for postudsætterne var det regnvejr og koldt, men posterne blev sat perfekt ud, med undtagelse af en enkelt udsætters postplaceringer (Josefine), der formåede at placere post 18 mere end 150 meter forkert! Øv.

Men det var et fedt løb og trænerne fik i hvert fald den udfordring de behøvede... GPS tracking fra Steen, Joakim, Hans, Mathias og Holger kan ses på linket [her](#). Noget af det fede ved terrænet var det lækre kurvebillede som til en hvis grad var nemt at læse og sjovt at bevæge sig rundt i.

Efter det våde "Ungdommens VILDE løb" kørte vi en tur til grenen, hvor nogle havde modet og lyst til at bevæge sig uden for bilerne varme og tørvejr, mens andre (fornuftige) kørte ind til Skagen by og hyggede.



På vej til grenen i regnvejr, sandstorm og blæst



Lækker pizza til det hårdtarbejdende folk

Dagen blev sluttet af med aftensmad på et eksotisk italiensk pizzeria (som desværre ikke serverede salatpizza -- ).

Alt i alt en spændende dag med gode udfordringer og oplevelser.

## Dagbog fra Skagensturen – Torsdag (Mathias)

Hvis ikke man var blevet vækket af vindens susen og brusen, og ruskende træer i løbet af natten, så vidste man stadig udmærket besked kort tid efter man var vågnet. Blot ved et hurtigt kig ud igennem ruderne på den lille hytte syd for Skagen, og man var sikker på, at i dag ville blive en blæsende og våd dag.

Efter den næringsrige morgenmad var spist og indtaget trak vi i træningstøjet og kørte mod den tilsandede kirke kun få kilometer fra Skagen OK's klubhus. Steen, Rikke og Torben var kørt i forvejen for at sætte poster ud, så da vi ankom, var der – gudskelov – ikke lang tid før fællesstarten gik. Dog ventede man stadig til sidste øjeblik med at tage sine våde og kolde træningssko på, der i nogens tilfælde, havde stået udenfor hele natten og var af den grund i hvert fald hverken blevet tørrere eller varmere.

Starten gik, og vi spænedede med lynets hast i samlet flok mod startposten og den tilsandede kirke, hvor flere ”tilskuere” så noget undrende på de unger som kom løbende med hvert deres kort og kompas i den silende regn. Selvom vi startede ud fælles, så var det ikke ensbetydende med, at vi også kom til at løbe i samlet flok. Posten ved den tilsandede kirke var nemlig en samlingspost for banens 3-4 sløjfer – af Steen kaldet blomsterblade – og vi fortsatte derfor alle sammen i hver vores retning. Hvilken placering man havde i løbet af banen var ikke let at gætte sig frem til, det eneste man vidste, var blot, at man skulle løbe alt hvad man kunne i det hurtige terræn og at man var nødt til at læse detaljerne på kortet så de sad fast i bagehovedet, for at kunne finde posterne med det samme. Dette formåede Joakim der, efter analyse af GPS-tracks, havde holdt hovedet lidt mere koldt end os andre og var dermed hurtigst på banen.



Posterne blev samlet ind og vi kørte hurtigt hjem til hytten uden at trække i overtrækstøjet. Det kunne ikke gå for hurtigt. Vi skulle bare ind under den varme bruser for at få varmen igen og ryste kulden af os. Efterfølgende spiste vi frokost og kortnørdede med vores ruter, hvorefter turen endnu

engang førte os væk fra varmen, og ud i det knap så lune vejr til dagens andet træningspas. Steen og Rikke var kørt direkte fra første løb ud til det næste for at sætte poster op, så vi igen kunne komme i gang så hurtigt som muligt.

Derude blev der ikke sløset med hverken at få bundet snørebånd eller fordelt postindsamlingen. Det galt bare om at komme op i tempo for at få varmen. Om det var vores tanker om tørvejr, der ledte os så hurtigt igennem det detaljerige og svære kort eller om det var vores ekspertise i klitter, vi havde opbygget over de seneste par dage skal jeg ikke kunne sige, men selv de sværeste poster blev fundet i løbet af nul komma fem, kun med enkelte fejltagelser. Da vi kom hjem kunne vi se, hvor tæt vi havde løbet op med hinanden, hvilket kun gavnede til snakken om banen og ruterne, og gjorde den længere.

Kort tid efter var der aftensmad, men på trods af at sulten havde indfundet sig hos mange af os, så fik vi aldrig kæmpet os hele vejen igennem maden inklusiv det bjerg ris som Ann Cathrine og Rikke havde bikset op med. Alle blev i den grad mætte.

Det betød dog ikke, at vi ikke også skulle have pandekager, som Holger havde haft ingredienser med hjemmefra til. Tanken om pandekager havde i starten været for meget for mange, men to timer gik der mens Holger og Mathias stod ved komfuret og vendte pandekager med både én, halvanden og to rotationer.



Duften og tanken om pandekager, der havde indlemmet hele huset i snart et par timer, havde gjort alle sultne, og de længeventede pandekager blev nydt med sukker og is.

## Dagbog fra Skagensturen fredag: (Daniel og Torben)

Der var morgenmad kl. 08:00. De yngste deltagere var gået tør for tørt tøj, så de valgte at blive inde og hjælpe Steen med opstart på hytterengøringen. De ældste deltagere havde lavet en flying mile med fiktive poster placeret i huller i terrænet. Det var dejligt tørvejr og humøret var højt.



Det blev til to omgange på milen, hvor Holger viste sig at være hurtigst. Hjemme igen blev der evalueret og spist frokost. Herefter gav alle en nap med slutrengøringen. Kl. 13:00 var vi klar til at køre hjem. Det viste sig at blive en større udfordring, da "vejen" fra Skagen var regnet væk.

Tak for en god tur til ALLE

*Flere billeder fra turen er at finde på [Facebook.dk/orienteringsklubben Gorm!](https://www.facebook.com/orienteringsklubbenGorm/)*