

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.



I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Phillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans.

Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard som ledere.

Her følger så løbernes beretning fra dagene i Nordjylland.

Søndag den 16. okt.

Ja vi kan lige så godt starte med at sige, at det er Steen der har været med som leder flest gange. 11 ÅR! Ja men han er skarpt forfulgt af PE som har 10år. MEN der var også en gang i Skagen hvor PE så kun var der halvdelen af tiden.

Første dag på efterårsturen startede i Silkeborg Vesterskov til Løvfaldsløbet, hvor Gorm mødte pænt op. Det gik vældig fint for de fleste løber. Jens Kristian vandt Svær 4 km, Phillip synes det var lidt kringledede på banen med alle de sløjfer der var på banen, og sidst men ikke mindst Daniel der stadig væk holdte humøret oppe selv om han fik et fejlklip.

Efter en god tur i skoven, gik turen videre til Hanstholm camping. Efter en køretur uden det de helt store strabadser, bordset fra Søren kørte ad ringvejen, hvor Steen kørte i gennem Skive. Da vi ankommer til campinghytten får vi en 8 mands hytte i stedet for en 4 mands hytte, så der er 2, 8 mands hytter det er jo sådan set fint nok. Da vi går ind i hytterne så er det som og gå ind i et køleskab, selv kaffekopperne skulle lige varmes op på radiatoren inden kaffen kom i dem for ellers blev kaffen ALT for hurtig kold. I ledernes hytte virker ovnen og komfuret ikke ordenligt, men emhætten virker. I løbernes hytte virker ovnen og komfuret bedre, men emhætten virker ikke. Men bortset fra det, fungerer alt som det skal (næsten).

Efter en god omgang kylling i karry hvor alle munde blev mætte, stod det på afslapning i hytterne som var gået hen og blevet varmere.

Og nu røg strømmen.....

Mandag den 17. okt.

Mandag morgen startede med at Julius havde glemt og slå alarmen fra, fordi han troede han skulle ud og malke køer (eller så var det bare skole). Og Hans havde frosset en god del af natten fordi han troede at der var dyner i hytten, så han har sovet med sengetøj, skiundertrøje, sokker, bukser og hen på natten måtte han tage en fleece trøje på.

Til morgenmad fik vi nogle vellykkede boller som Søren havde brugt de tidlige morgentimer på at lave. Vi skulle også lave en madpakke som vi skulle have med på en fornøjelig heldags tur, men det skulle vise sig at det ikke var så lige til.... Søren holdte en fin prædiken om hvordan man river mad papir af så de blev helt lige i kanterne, og det er en kunst man kun kan lære efter mange års erfaring i at smøre madpakker i....



0930 afgang mod klitterne ved bøgestedrande. Posterne blev sat ud løberne kom afsted på den fine rute som Steen havde fået støbt sammen, så der var udfordring til alle mand.



Pga. mangel på træer blev vi nødt til at tænke alternativt og fandt derfor et skilt som kunne blive væltet og slæbt rundt på.

Der opstod et lille problem under postindsamlingen. Søren kunne ikke finde en post og han var overbevist om at det var en tysker der havde nuppet den, men der blev sendt en frisk løber (Jens Kristian) ud efter posten. Jens Kr. kunne finde den uden problemer. Det er os en gåde hvad der er sket oppe i Sørens hoved, han er ellers en habil løber.

Så blev det madpakke tid og vi nød vores madpakker inden i Nr. Vorupøre. Og turen gik videre til en ny del af skoven (Hvor der var træer, så skiltene blev på deres plads) Igen var det nogle vellykkede baner som gav folk udfordring i passende mængder.

Bilerne vendte hjem ad hvor vi fik en dejlig gang lasagne til aftensmad som familien Holm havde været så venlige at tage med. Det var en sand fornøjelse at få i munden. Efter en god gang aftensmad og snak om både og joller, stod den i filmens tegn. Det var Harry Potter der blev smækket på og så var den dag også ved at være gone

Tirsdag den 18. okt.

Vi startede dagen med at spise morgenmad kl. 08:00, men da Julius's vækkeur ikke virkede kom han for sent til morgenmad.

Derefter tog vi ud til Stenbjerg hvor vi løb vores første løb. Det var et godt, udfordrende og vådt løb fordi det var en anderledes skov og det havde regnet om natten.

Efter løbet spiste vi hjemmelavet mad i form af rugbrød og boller, og rigeligt med bananer til Julius.



Efter pausen løb Hans og Jens Kristian korridor-løb og vi andre løb post udsætnings løb i forskellige niveauer. Samtidig med at de ældste løb, samlede vi andre poster ind, og fik dermed lidt mere udfordring.



Så kørte vi hjem og fik et bad og tørt tøj på. Kl. 18:15 kørte vi ud til Aromas Pizzeria og fik pizza så det halve kunne være nok for nogle, men for Søren var det for lidt. Da vi kom hjem så vi Harry Potter færdig fra dagen før og spiste Henriks hjemmelavede koldskål.

Onsdag den 19. okt.

Dagen startede med som hver morgen med at Søren kom ind i løberens hytte, og skulle bage boller i vores ovn (lederens ovn virkede ikke). Og imens han er i gang med det så siger han, som

han har gjort hver morgen "phuuuha det lugter her inde" og skynder sig ud i alt hast efter han har sat bollerne ind i oven.

Efter morgenmaden og Søren's nybagte boller drog vi afsted mod Vilsbøl Plantage og løb en løb på faste poster. Onsdagens udfordring var at løbe på et kort der ikke passede. Der var hegn som var i skoven, men som ikke var på kortet, og gule områder på kortet som lige så godt kunne tegnes om til grøn. Turen gik hjemad til Hanstholm camping hvor de sidste ting blev pakket, og vi skulle forlade campingpladsen.

Inden turen gik hjemad besøgte vi Hanstholm bunker museum, hvor vi fik et fint indblik i hvordan tyskerne levede i de mange bunkere der er omkring Hanstholm under 2. verdenskrig.



Efter et par timer i muset gik turen mod Jelling og endnu en god efterårs tur er SLUT.